



Rondje De Lutte

Tekst en fotografie: Ruben Schipper

In Twente heeft het rijke Roomse leven overal zijn sporen nagelaten in de vorm van Mariakapelletjes en landkruisen. We maakten een 'Rondje De Lutte' rondom Oldenzaal.

Lengte:
18 km

Ondanks
de leegloop
van de kerken
steken nog ieder
jaar duizenden
mensen een
kaarsje aan in
de Mariakapellen.



LINKS
In natuurgebied Boerskotte — ten zuidoosten van Oldenzaal — wandel je door lanen met loofbomen, weilanden met houtwallen en akkers met kruiden en wilde bloemen.

BOVEN
In Twente zijn 121 kapellen te vinden. De eerste kapelletjes en landkruisen verrezen al in de achttiende eeuw.

Onze ontdekkingstocht naar het religieuze erfgoed van Twente begint bij station Oldenzaal. Het kwakkende winterweer van afgelopen weken, waar natte sneeuw werd afgewisseld met fikse regenbuien, heeft plaats gemaakt voor een koud maar stralend zonnetje. Na het verlaten van de Hanzestad wandelen we tussen weilanden over het Lossersvoetpad. Het brengt ons bij de eerste Mariakapel. Een grote bewakingscamera bovenop het dak is nodig om het beeld te bewaken. In 1980 is het Maria-icoon gestolen en het duurde 25 jaar voordat deze weer werd teruggebracht.

Religieuze snackbars
In Twente zijn 121 kapellen te vinden. De eerste kapelletjes en landkruisen verrezen al in de achttiende eeuw. De meeste zijn echter pas na 1900 gebouwd. Ondanks de leegloop van de kerken in Nederland steken nog ieder jaar duizenden mensen een kaarsje aan in een van deze Mariakapellen. De opmerking van een advocaat die de kapellen afschilderde als 'religieuze snackbars' die geen lang leven meer beschoren zijn, heeft tot veel beroering geleid. Zijn argument dat de rooms-katholieke kerk en de paus 'een lijn voorstaan die al decennialang de onze niet is, de

Wandelnetwerk Twente

Heel Twente is voorzien van een uitgekiende bewegwijzeringsysteem. Het wandelnetwerk telt 423 rondwandelingen met een gezamenlijke lengte van 3.000 km. Onderweg is het mogelijk om bij een genummerd keuzepunt over te stappen op een andere route met een andere kleur. In totaal zijn er 1185 keuzepunten. Op die manier zijn routes eindeloos met elkaar te verbinden tot de gewenste afstand: van een ommetje tot een meerdaagse wandeltocht. wandelentwente.nl





BOVEN
Het coulisselandschap rondom De Lutte.

RECHTSBOVEN
Het Kloosterpad verwijst naar het Katholieke heden en verleden.

MIDDEN
Landgoed Egheria, ooit eigendom van textielbaron Ten Cate.

HIERNAAST
Godin Diana hoedster van de jacht.

HIERNAAST, ONDER
De Hellehond is het symbool van De Lutte waar ook jaarlijks in de zomer de Hellehondsdagen worden gehouden.

RECHTSONDER
Krokussen kondigen de lente aan.

kerk daarom zou verschrompelen tot een klein, select gezelschap', is voer voor een interessante discussie tijdens onze wandeltocht.

Godin Diana

Bij de Postweg is het even opletten. De onduidelijke borden maken dat je hier snel verkeerd loopt. De juiste weg is het schuine bospad dat naar natuurgebied Boerskotten leidt. Daar worden we opgewacht door godin Diana. Ze staat vereeuwigd in een groot wit beeld aan de rand van een weiland en kijkt vanaf haar sokkel op ons neer. De Romeinen vereerden de godin als hoedster van de jacht, vruchtbaarheid, geboorte, wilde planten en dieren. Om juist in dit natuurgebied een beeld van de godin neer te zetten is geen slechte keuze. In de zomermaanden is het hier een grote bloemenzaaie en de afgelopen jaren zijn er zeldzame vogels en vinders waargenomen zoals de kleine ijsvogelvlieg en de middelste bonte specht.

Koffie met Krentewegge

Nadat we het spoor zijn overstoken zien we steeds meer wandelaars door het coulisselandschap lopen. Het is ook wel een idylle met de vele krokussen die in de zon het naderende voorjaar



Een ander belangrijke en niet te missen plek in De Lutte is de Plechelmuskerk. Het bos dat de gehele westkant van de kerk en het kerkhof omringt, is ooit aangekocht door een van de eerste pastoors van De Lutte om er processies te kunnen houden. Het was in die tijd gebruikelijk dat mensen uit de parochie op bedevaart gingen naar het Duitse Stadtlohn waar een Mariabeeld werd vereerd. Maar bij dat uitstapje ging het er niet altijd even godvruchtig aan toe, op de voetreis werd nogal veel gedronken. Vanwege een verbod op processies op de openbare weg, besloot de pastoor de bedevaart daarom op eigen grond te organiseren.

Hellehond en Galgenberg

Midden in De Lutte, tussen kerk en kroeg, staat De Hellehond fier op zijn sokkel. Het beeld is geïnspireerd op Anubis — de hond die waakt bij de graftombe van de Egyptische Farao Tutanchamun — maar staat symbool voor de Hellehond van De Lutte. In vroeger

tijden werden de boeren in het buitengebied opgeschrikt door een grote zwarte zwerfhond. Ooit zou een boer strijd met de hond hebben geleverd. De volgende dag was de boer ernstig ziek en had blaren over zijn hele lichaam. We vluchten het dorp uit, de natuur in. Maar het pad leidt ons vervolgens naar de Galgenberg... De nagebouwde galg is gelukkig niet meer intact.

Bourgondisch leven

We naderen Oldenzaal weer als we Landgoed Egheria bereiken, gelegen in een heuvelachtig hoevenlandschap rond de Tankenberg dat met 85 m het hoogste punt van Overijssel is. Op de berg prijkt uiteraard weer een Mariakapel. De naam Egheria is afgeleid van de namen Egbert, Hendrik, Richard en Arnold, de vier zonen van Ten Cate, textielbaron en oud-eigenaar van het landgoed.

Ter afsluiting van de 18 km lange wandeltocht duiken we het bourgondische leven in van Oldenzaal.

Twentse Kruistochten

De hier beschreven wandeling is afkomstig uit de wandelgids Twentse Kruistochten. In twaalf rondwandelingen voert de wandelgids je door het Twentse land via de vele Marlakapelletjes en landkruisen. gegarandeerdorregelmatig.nl

De vele krokussen kondigen het naderende voorjaar aan.